



Κόκκινα από πάτρα ★ μαντηλία

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ

ενάντια στην κρατική διαχείριση της covid-19 και την προπαγάνδα των δημαγωγών

#12 26/02/2021



ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΥΓΕΙΑ

ΧΩΡΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!



EDITORIAL

Σηκώνουμε
τα κόκκινα μαντήλια!

Λένε ότι το πρώτο θύμα κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από έναν "πόλεμο κατά ενός αόρατου εχθρού";

Ανασηκώσαμε λοιπόν τα κόκκινα μαντήλια σαν δήλωση και κάλεσμα σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη από την εργατική πλευρά της ιστορίας και απέναντι στα όσα μας συμβαίνουν. Προσπαθούμε να κατανοούμε τι και γιατί γίνεται και πώς θα το αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο για το καλό μας δεν είναι. Ερευνούμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε συλλογικά και πράττουμε.

Για περισσότερα επισκεφτείτε το <https://www.redscarves.net>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
kokkinamantiliapatra@gmail.com



Την Παρασκευή 26/02 πραγματοποιήσαμε στο Παράρτημα, συγκέντρωση ενάντια στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, τα πρόστιμα και τον κοινωνικό έλεγχο με υγειονομικά προσχήματα. Συγκέντρωση ενάντια στο lockdown κάλεσε και η σύμπραξη αναρχικών Sabate.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Εδώ και ένα χρόνο έχει επιβληθεί ένα προκήρισμα πάνω στις ζωές μας και έχει επιβληθεί ένας ολοένα και πιο ασυμμετρικός κοινωνικός έλεγχος από κράτος και αφεντικά. Προκειμένου να επιβληθούν όλα αυτά με τη μέγιστη δυνατή αντίσταση και τη μεγαλύτερη κοινωνική συνειστέση/φέβα/αυγή χρησιμοποιούνται διάφορα υγειονομικά προσχήματα σχετικά με την κοvid19. Η βασική προπαγανδιστική μεθόδευση από κράτος, ειδικούς και δημεγυλούς περιλαμβάνει το φόβισμα και το ξεροσκίσιμο της επικινδυνότητας της κατάστασης ανάλογα με τους σκοπούς τους και την αντιμετώπιση της κοινωνίας ως νηπιού που είναι αναγκαίο να ελεγχτείται ως τέτοιο (με το κυβερνητικό/δημεγυλικό "οι επόμενες δυο βδομάδες είναι κρίσιμες" να αποτελεί κοινωνικά το πιο σύνομο ανεκδοκτο και συγχρόνως την απόδειξη της κυριαρχίας της προπαγάνδας σε σημείο που να μη χορεύεται για σοβαρά ή εκτενέ προσχήματα). Η προπαγανδιστική τους μεθόδευση επίσης περιλαμβάνει τη συχνή ενοχοποίηση της κοινωνικής ζωής (βασίζοντας τις κοινωνικές σχέσεις "μολυσματικές") και την πλήρη μετάθεση της οποιας ευθύνης στην εύληθη του κάθε ατόμου εχθροιστία έτσι ώστε οι όποιες προτεινόμενες "λύσεις" να μην περιλαμβάνουν κάποια ριζική αλλαγή που δε θα συμφωνούσε με τους σχεδιασμούς τους και να συμφέρουν αυτούς που υπηρετούν και εκπροσωπούν. Και συγχρόνως να εμφανίζεται σε μόνιμη ερμητική "λύση" η απίστευτη δικαιοσύνη και της ελευθερίας ως η αναγκαστική απάντηση στο κατασκευασμένο από την εξουσία δίλημμα "ελευθερία ή υγεία!". Από τη μεριά μας να το κάνουμε ξεκάθαρο: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!



Και μιλώντας για υγεία, αν οι απαγορεύσεις έχουν σχέση με κάποια "υγεία" αυτή είναι η καπιταλιστική υγεία. Και καπιταλιστική υγεία σημαίνει περαιτέρω τοξίκωση της εργατικής τάξης (και της υγείας της), βίαιη αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών και αναδιάρθρωση της εργασίας εις βάρος μας. Αυτές οι αναδιρθρώσεις περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη επιβολή των φαρμακοβιομηχανιών στις ζωές μας, την άκριτη αποδοχή των προϊόντων γενετικής μηχανικής και την υποχρεωτική τηλε-εργασία και τηλε-εκπαίδευση. Περιλαμβάνουν επίσης τη βίαιη αλλαγή της αντίληψής μας για το τι πραγματικά σημαίνει ζωή και υγεία και την εκτεταμένη ύψιστη μοσολάβηση των κοινωνικών μας σχέσεων. Η νέα κοινωνικότητα περιλαμβάνει έσοδο μόνο για δουλειά (αν δεν είσαι άνεργος ή τηλε-εργάτης), αρρωστασιοποίηση μέσω από ερωτηριόγες, ολιγόωρο προσωπισμό και μπιτάτους να γυρίζουν γύρω-γύρω. Το κράτος, οι δημαγωγοί και οι "ειδικοί" του προσπαθούν συνεχώς να μας πείσουν ότι τα απαγορευτικά μέτρα και οι νέες πειθαρχήσεις είναι για το καλό όλων μας, αλλά ταυτόχρονα πως και η όλη διαχείριση της κατάστασης είναι ίδια για όλους. Μας ζητήθηκε να ξεχάσουμε τις διαφορές μας και να κηρύξουμε εκκεντρικά μπροστά στον "αόρατο εχθρό". Οι ορατοί εχθροί όμως, δηλαδή τα αφεντικά, το κράτος τους και κάθε πρόσωπο που ζει από την εκμετάλλευσή μας, αξιολογούν αυτή την εκκεντρική κερδίζοντας όλο και καλύτερες θέσεις και προνόμια. Και εδώ κι ένα χρόνο μάς τσιάζουν με μεγαλύτερη ένταση σαν εργάτες και εργάτριες.

Και είναι από αυτή τη θέση που μιλάμε. Από τη θέση αυτών που οι συνθήκες εργασίας τους και τα ωράριά τους έχουν χειροτερεύσει όσο δεν πάει του τελευταίου χρόνου, που όσοι δεν έχουμε μείνει άνεργοι βγαίνουμε απ' το σπίτι μόνο για δουλειά (ή μας αναγκάζουν να μένουμε όλη μέρα σπίτι μέσω της τηλεργασίας), που όσοι δουλεύουμε μαύρα δεν παίρνουμε ούτε καν τα όποια πενήνρα επδόματα, που αν αρρωστατούμε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από πριν, που θα μας ζητηθεί/επιβληθεί να κάνουμε θυσίες για να ανακάμψει η οικονομία τους, που τα "έτσι είναι η κατάσταση, κι αν σου αρέσει" των αφεντικών να σκαίμε όλο και πιο συχνά. Και σε ακόμα χειρότερη θέση από πριν βρίσκονται και οι αιμαλάτοι μεταναστές και πρόσφυγες που στερούνται ακόμα και τα ελάχιστα δικαιώματα και ελευθερίες που είχαν (όπως και άλλα περιθωριοποιημένα κοινωνικά στρώματα σαν τους φυλακισμένους). Τα απαγορευτικά μέτρα μάς αρρωσταίνουν. Τα πρόστιμα μας εξορίζουν. Η κλεισούρα μάς τρελάνει. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εναντιωθούμε στην περαιτέρω εξοδίσωση των δυνάμεν μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ενάντια στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, τα πρόστιμα και τον κοινωνικό έλεγχο με υγειονομικά προσχήματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 | ΦΛΕΒΑΡΗ

12.00 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(κορινθού & αρέτου)



ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΑ ΚΥΠΡΟ



Στη νότια κύπρο ήδη από την περασμένη άνοιξη, οι κάτοικοί της βιώνουν ένα σκληρό λοκντάουν με πρόσχημα κι εκεί την αντιμετώπιση της covid. Ήδη από τον περασμένο απρίλη η αστυνομία είχε αποκτήσει το δικαίωμα να μπουκάρει σε σπίτια για να ελέγξει αν ο κάτοικος του κάθε σπιτιού έχει κάνει το "έγκλημα" να έχει βάλει κι άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτό. Από τέλη περασμένου νοέμβρη στους κατοίκους της νότιας κύπρου έχει επιβληθεί εκ νέου κι εκεί ένα από τα λεγόμενα "σκληρά" λοκντάουν, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες.

Το Σάββατο 13 φλεβάρη καλέστηκε διαδήλωση, όχι από κάποια ανώνυμη σελίδα στο facebook, αλλά από ένα συντονιστικό με το όνομα "Ως δαμέ" (ως εδώ), το οποίο αποτελούν συλλογικότητες με ταξικό, αντιφασιστικό, αριστερό, οικολογικό και αντιεξουσιαστικό προσανατολισμό και σκοπούς. Το συντονιστικό ανέφερε μεταξύ άλλων: "Εδώ και ένα χρόνο βιώνουμε μια διαχείριση της πανδημίας που πλήττει σοβαρά τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και την εργατική τάξη. Την ίδια ώρα βλέπουμε να έρχεται στο προσκήνιο ένα δίκτυο συμφερόντων το οποίο εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα, developers και ξέπλυμα χρήματος, φανερώνοντας τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά στο ελληνοκυπριακό πολιτικό σύστημα, που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την καταστολή και τη διχοτομική πολιτική".

Η συγκέντρωση μάζεψε περίπου χίλια άτομα αλλά το κράτος έστειλε τους μπάτσους του να τσακίσουν τους διαδηλωτές και να τους αποτρέψουν από το να κάνουν πορεία με ξύλο, συλλήψεις και σπρέι πιπεριού. Με δικά τους λόγια: "...αγνοήσαμε τα αντισυνταγματικά διατάγματα που παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και βρεθήκαμε στον δρόμο για να διαδηλώσουμε ενάντια στην διαφθορά και τον κρατικό αυταρχισμό" αποδίδοντας την εξαιρετικά βίαιη κατασταλτική αντιμετώπιση τους στον "ξεκάθαρα αντιφασιστικό και ταξικό χαρακτήρα της κινητοποίησης".

Μετά από αυτό καλέστηκε εκ νέου διαδήλωση στις 20 φλεβάρη. Κάποια από τα αιτήματά του συντονιστικού ήταν "...Επενδύσεις για τη δημόσια υγεία και παιδεία, όχι για την αστυνομία & τα εξοπλιστικά προγράμματα... Τέλος στη διαχείριση της πανδημίας με όρους καταστολής, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων... Άμεσα μέτρα στήριξης εργαζομένων και ανέργων, ντόπιων, μεταναστριών και αιτητών ασύλου που επηρεάζονται από την πανδημία... Τέλος στην απαγόρευση διαδηλώσεων...". Ενώ κάνοντας ακόμα πιο ξεκάθαρο το χαρακτήρα της διαδήλωσης τόνισαν ξανά ότι "οι κινητοποιήσεις μας έχουν ξεκάθαρο αντιφασιστικό και ταξικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου εθνικιστικά και θρησκευτικά σύμβολα και συνθήματα δεν είναι ευπρόσδεκτα". Αυτή τη φορά η πορεία έγινε κανονικά ενώ το συντονιστικό αναφέρει: "Οι διοργανωτές και οι 10,000 συμμετέχοντες/χουσεσ ουσιαστικά έδιωξαν την Αστυνομία από τους δρόμους, οι οποίοι άνοιξαν διάπλατα για την έκφραση της κοινωνικής οργής...μιας οργής που πήρε σαφή πολιτική μορφή, έστειλε το έτσι κι αλλιώς αντισυνταγματικό διάταγμα απαγόρευσης συναθροίσεων στον κάλαθο των αχρήστων και βροντοφώναξε πως οι μέρες της αφθονίας τους είναι όντως μετρημένες!".

Η δημαγωγική προπαγάνδα περί “κορωνοπάρτι” είναι αλληλο ένα λιθαράκι στην επιβολή του υγιεινιστικού πραξικοπήματος

Οι εξουσίες που διαφεντεύουν τις ζωές μας δεν αρκούνται μόνο στην επιβολή πάνω στα σώματά μας αλλά θέλουν να κατακτήσουν και τα μυαλά μας. Σε αυτό συνεισφέρουν οι διάφοροι δημαγωγικοί νεολογισμοί των μμε. Όπως αυτός του “αρνητή” που χρησιμοποιούν για να συκοφαντήσουν συλλήβδην όσους τολμάνε να αμφισβητούν τα πειθαρχικά κορονομέτρα και το κυρίαρχο κρατικό αφήγημα, ή έστω τολμάνε να κάνουν “ενοχλητικές” ερωτήσεις προτού διαμορφώσουν άποψη.

Τα “κορωνοπάρτι” είναι άλλος ένας τέτοιος γελοίος μηντιακός όρος (όπως άλλωστε γελοίο είναι και κάθε τι που βγαίνει από το στόμα των δημαγωγών). Είναι προφανής η γελοιότητα όταν 4,5,10 ή όσοι άνθρωποι που βρίσκονται κάπου και βάζουν μουσική και πίνουν αλκοόλ, να βαφτίζεται αυτόματα “πάρτι”! Η Παπαευαγγέλου της περίφημης επιτροπής μάλιστα δήλωσε ότι αν κάποιος είναι ασυμπτωματικός σε ένα σπίτι 150 τ.μ. με 20 καλεσμένους τότε αρκούν, λέει, μόλις 8 λεπτά για να αρχίσει η διασπορά κορονοϊού αν δε φοράνε μάσκα και τραγουδάνε (!). Αλήθεια, μια διαδρομή με λεωφορείο με στοιβαγμένους 50-60 ανθρώπους σε εμβαδό 30 τ.μ., σε πόσα “κορωνοπάρτι” αντιστοιχεί άραγε;

Θα μας πουν βέβαια ότι το να βρεθείς με άλλους ανθρώπους να κοινωνικοποιηθείς δεν είναι και τόσο αναγκαίο. Κι εδώ είναι η ουσία αυτής της απαγόρευσης. Ότι το κράτος και οι κολαούζοι του είναι που θα κρίνει ποιες είναι οι βασικές μας ανάγκες καθώς γι’ αυτούς και τους ειδικούς τους η μόνη μας χρησιμότητα είναι η παραγωγή υπεραξίας στα κάτεργα της δουλειάς και ο ύπνος (γυμνή ζωή, που θα έλεγε κι ο Agamben). Στις όποιες άλλες δραστηριότητές μας ονοματιζόμαστε απλά “υποψήφιοι διασπορείς κορονοϊού”.

Αυτό που ξεχνιέται επίσης είναι ότι ούτε στο σπίτι μας δεν έχουν σκοπό να μας αφήσουν ήσυχους. Μη βγαίνεις έξω να κοινωνικοποιηθείς, σου λένε, γιατί μπορείς να φας πρόστιμο, αλλά και αν συναντιέσαι στο σπίτι σου με κάποιους φίλους (για κάποια γιορτή ή ό,τι άλλο) θα το κάνεις λες και είσαι σε γιάφκα και με την ανησυχία μήπως κάποιος καλέσει τους μπάτσους. Κάτι που δείχνει ότι η εξουσία δεν έχει την πρόθεση να σταματήσει πουθενά από μόνη της. Έτσι μετά από την αφαίρεση του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης και του δικαίωμα της συνάθροισης σε δημόσιους χώρους, κάποια στιγμή θα προχωρούσαν και στο χτύπημα του οικιακού ασύλου. Παραφράζοντας το sarajenovomag.net (επισκεφτείτο το) θα λέγαμε ότι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν κανένα άσυλο για όσους δεν πειθαρχούν στη νέα κανονικότητα.

Κι ένα τελευταίο. Ένα πολύ βασικό στοιχείο της κορονοπροπαγάνδας είναι και η προσπάθειά της να βάλει τους από κάτω αυτής της κοινωνίας να φαγωθούμε μεταξύ μας. Μία θα σου πουν φταίνε για τα παραπάνω πειθαρχικά μέτρα οι νέοι στις πλατείες, μία αυτοί που δε φοράνε μάσκα, μία αυτοί που δεν τη φοράνε καλά, μία τα “κορωνοπάρτι”, μία οι τσιγγάνοι, μία οι διαδηλωτές, μία οι γάμοι, μία οι κηδείες, μία ο κόσμος στο νότιο πάρκο, μία όσοι δε βγαίνουν απ’ το σπίτι μόνο για δουλειά και ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Αν όμως τους κάνουμε τη χάρη να αρχίσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο για τις αβίωτες και ασφυκτικές συνθήκες που οι απαγορεύσεις και τα λοκντάουν μάς επιβάλλουν, αν επιλέξουμε να ψάχνουμε τον υπαίτιο για τις όλο και πιο χάλια συνθήκες ζωής μας στον τρόπο που ο καθένας επιλέγει να ασκήσει το ανθρώπινο δικαίωμά του να κοινωνικοποιηθεί και να βρεθεί με άλλους, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας να μας κάνει ό,τι θέλει το κράτος και τα τσιράκια του (κάτι που πέρα από απαράδεκτο είναι και αφελές καθώς ούτε έτσι πρόκειται να γλιτώσουμε παραπάνω κορωνομέτρα).

*Η προπαγάνδα των δημαγωγών έκανε αρκετές φορές πρώτο θέμα (ειδικά στην αρχή) κάποια πάρτι σε βίλες, μυκόνους κλπ. (που είναι οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων που ονοματίζονται “κορωνοπάρτι”) προκειμένου να πετύχει μια πιο ευρεία συναίνεση ενάντια σε κάθε μάζωξη γενικά. Βέβαια κι εδώ ισχύει η ταξική διάσταση που ισχύει και με τα πρόστιμα καθώς όσοι έχουν βίλα χέστηκαν για το 3000αρο και τα πρόστιμα. Έτσι κι αλλιώς είναι σε όλες τις υπόλοιπες μαζώξεις ανθρώπων που στοχεύουν. Μάλιστα οι κατηγορίες περί διασποράς κορονοϊού (όπως και κάθε κατηγορία) δε θα έμεναν μόνο στις κοινωνικού τύπου συναθροίσεις αλλά ήδη εφαρμόζονται πολλές φορές και σε διαδηλωτές.



Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

(παρά μόνο τα υγιεινιστικά πραξικοπήματα των κρατών και των φαρμακοβιομηχανιών)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για πολλούς είναι ένας ουδέτερος οργανισμός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ΠΟΥ, εξυπηρετεί τα συμφέροντα κρατών και φαρμακοβιομηχανιών από το δικό του μετερίζι. Και το κάνει αυτό μάλιστα εκμεταλλευόμενος την αύρα ουδετερότητας και αντικειμενικότητας που έχει στα μυαλά πολλών ανθρώπων οι οποίοι -δικαιολογημένα- δεν πολυεμπιστεύονται τις φαρμακοβιομηχανίες και τα κράτη.

Παράδειγμα πρώτο από το 2009, τότε που τα δυτικά (κυρίως) κράτη και οι φαρμακοβιομηχανίες είχαν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι ο ιός H1N1 (γνωστός ως “γρίπη των χοίρων”) θα αφανίσει την ανθρωπότητα. Ήταν η δεύτερη φορά που δοκίμασαν να επιβάλλουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης με υγειονομικό πρόσχημα (η πρώτη ήταν το 2005-2006 με την περίφημη “γρίπη των πτηνών”, και όπως φάνηκε η τρίτη με το sars-cov-2 ήταν η φαρμακερή -για μας). Ο ΠΟΥ είχε πρωτοστατήσει τότε στη δημιουργία υγιεινιστικής τρομοϋστερίας μαζί με δημαγωγούς, ειδικούς και άλλους παρατρεχάμενους, αλλά τότε δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες ώστε να μας φυλακίσουν στα σπίτια μας και επίσης τότε θανατόμετρα και “κοινές δεξαμένες τύπου με H1N1 και από H1N1” δεν είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Ο “αμερόληπτος” ΠΟΥ τότε έκανε μια απατεωνιά προς όφελος της τότε τρομοεκστρατείας και των φαρμακοβιομηχανιών. **Άλλαξε τον ορισμό της πανδημίας.** Σου λέει “αφού δε μπορώ να κηρύξω πανδημία επιπέδου 6 (το ανώτερο επίπεδο) με τον υπάρχοντα ορισμό (που έβαζε ως προαπαιτούμενο έναν τεράστιο -enormous- αριθμό ανθρώπων να έχουν κολλήσει και να έχουν πεθάνει), θα αλλάξω τον ορισμό (και με το νέο ορισμό έπεσαν τα στάνταρ και αρκούσε σύμφωνα με αυτόν να εμφανιστεί ένας νέος ιός γρίπης ο οποίος να μετακινείται από χώρα σε χώρα και στον οποίο ο ανθρώπινος πληθυσμός δεν έχει ανοσία)”.

Παράδειγμα δεύτερο από το 2020. Πάμε στην περίφημη “ανοσία της αγέλης” που για αρκετούς μήνες συκοφαντήθηκε από τους δημαγωγούς και τους φίλους της καραντίνας ως κάτι σαν “αφήστε τους γέροντες και τους ευπαθείς να πεθάνουν” (τους οποίους τελικά τους σκότωσε και τους σκοτώνει η κρατική διαχείριση της covid) στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα λοκντάουν και τα απαγορευτικά μέτρα. Τους τελευταίους μήνες αποκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό η πληγείσα φήμη της αφού αρκετός κόσμος, από εκεί που νόμιζε ότι ήταν ο χίτλερ μεταμορφωμένος έμαθε ακόμα και από ειδικούς σαν τον Τσιόδρα ότι η “ανοσία της αγέλης” είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί ο νέος κορονοϊός. Αν κάποιος έμπαινε στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ τον Ιούνιο π.χ. θα διάβαζε αυτό που είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, ότι δηλαδή “Ανοσία αγέλης είναι η έμμεση προστασία από μια μεταδοτική ασθένεια που επιτυγχάνεται όταν ένας πληθυσμός έχει ανοσία είτε μέσω εμβολιασμού είτε μέσω ανοσίας που αναπτύχθηκε μέσω πρότερης μόλυνσης...” Καμία μαζική δολοφονία ευπαθών όπως βλέπουμε, απλά πάνω κάτω ο τρόπος που εδώ και χιλιάδες χρόνια αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πληθυσμοί τις επιδημίες, είτε με εμβόλια (κυρίως τα τελευταία 100 χρόνια) είτε χωρίς είτε με συνδυασμό αυτών των δύο.

Κάπου το Νοέμβριο ο ΠΟΥ **αλλάζει τον ορισμό της ανοσίας της αγέλης** περιγράφοντάς τη ως “μια ιδέα που χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό, κατά την οποία ένας πληθυσμός μπορεί να προστατευτεί από έναν συγκεκριμένο ιό αν επιτευχθεί ένα όριο εμβολιασμού”. Εδώ η ανοσία μέσω πρότερης μόλυνσης έχει εξαφανιστεί εντελώς και μένουν μόνο τα εμβόλια ως “σωτήρες” για προφανείς λόγους προώθησης των συμφερόντων των φαρμακοβιομηχανιών και των κρατών που προσπαθούν να επιβάλλουν τους μαζικούς σανεμβολιασμούς. Αλλά τέλη Δεκέμβρη ο ΠΟΥ **ξαναλλάζει τον ορισμό της ανοσίας της αγέλης** (θες γιατί κάποιοι το κατάλαβαν κι άρχισαν να μιλάνε γι’ αυτή του την απατεωνιά, θες γιατί θεώρησε αυτός και οι φαρμακοβιομηχανίες ότι έτσι θα εκτεθούν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κέρδος). Έτσι επαναφέρει ουσιαστικά τον αρχικό ορισμό αλλά συμπληρώνει αυτή τη φορά ότι ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι μόνο τα εμβόλια είναι κατ’ αυτόν ο σωστός τρόπος επίτευξης της ανοσίας.

Γιατί τα αναφέρουμε τα παραπάνω; Ως άλλη μια υπενθύμιση για τον κομβικό ρόλο του ΠΟΥ στο υγιεινιστικό πραξικόπημα και τις διάφορες πτυχές του. Και το ότι δεν κολλάει να το κάνει αυτό ακόμα και με μια έννοια σαν την ανοσία της αγέλης που πολλοί πια γνωρίζουν καθώς μπήκε τόσο έντονα στο δημόσιο διάλογο τους τελευταίους μήνες, δείχνει από μόνο του αρκετά για το τι είναι διατεθειμένος να κάνει για να υποστηρίξει την τρομοεκστρατεία (της οποίας ο σανεμβολιασμός είναι μια από τις πιο κομβικές πτυχές).

Διαλεκτική ιδεολογίας και ουτοπίας.

Κόντρα σε όσους αρκέσκονται στο να κουνάνε το δάκτυλο.

Ο τρέχων εμβολιασμός απαιτεί ένα «άλμα πίστεως», απ' όλους όσους τον επιχειρούν, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και χαρακτήρα. Καλούνται να προβούν σε μια δράση, ανεξαρτήτως του περιεχομένου των ιδεών και της μορφής των σχέσεών τους, η οποία, όμως, θα τα αλλάξει αμφότερα. Έτσι, αυτό που εμφανίζεται σαν εξασφάλιση του μέλλοντος, αποτελεί, αντιθέτως, την ίδια την επινόσή του. Οι εγκλωβισμένοι εθελοντές οφείλουν ν' ανακαλύψουν μέσα τους το θάρρος να κάνουν ένα γενναίο άλμα προς το μέλλον, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους σ' αυτό κι αγνοώντας επιδεικτικά το παρελθόν, καθώς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Όχι, όμως, εξαιτίας ενός δολοφονικού ιού που δεν σταματά να μεταλλάσσεται (όπως άλλωστε κάθε ιός της γρίπης)- αλλά λόγω του πολιτικού και ηθικού μας αδιεξόδου. Εκεί βρίσκεται ο μίτος του λαβυρίνθου κι αυτό ακριβώς επιμένουν, όλοι, ν' αγνοούν. Αποζητούν, λοιπόν, μέσω συμβολικών ενεργειών, ν' αποκτήσουν με μαγικό τρόπο αυτό που λείπει απ' όλους μας· την αίσθηση της αλήθειας, της εμπιστοσύνης και του αίρετοι και κακοπροαίρετοι κό και πολισμικό φάσμα, στα χέρια των ειδικών, για τους να τα εμπιστευτούν! εμβόλιο δεν είναι τόσο η τεχνική επίλυση ενός πολιτικού προβλήματος και η εκδικητική ταπείνωση των πολιτικών τους αντιπάλων. Οι κοντόφθαλμες αυτές επιδιώξεις, όμως, μας εγκλωβίζουν ακόμη βαθύτερα σ' ένα μαζικό -που βιώνεται ως προσωπικό- αδιέξοδο. Διότι, αφενός η τεχνική επίλυση ενός κοινωνικού αδιεξόδου το καθιστά ακόμα χειρότερο κι αφετέρου, όσο κι αν θέλουν, μέσω του εμβολιασμού, οι μεν συντηρητικοί να κατοχυρώσουν την αξία του μεγάλου άντρα Ηγέτη, και οι δε προοδευτικοί να επιβεβαιώσουν την αυταξία της αυτόνομης(!) επιστήμης, το μόνο που καταφέρνουν είναι να καθηλώνονται μέσα στην ίδια τους την αποξένωση. Οι απεγνωσμένες μάζες που, εδώ και δεκαετίες, εκπροσωπούνται από τους ίδιους τους δολοφόνους τους και σήμερα νιώθουν παραλυμένες από τον αυταρχισμό, αναζητούν μια μορφή πολιτικής μεσολάβησης που να τους προτείνει μια μορφή συνύπαρξης κι ένα κάποιο μέλλον. Κι αν αυτό δεν το καταφέρουν οι δυνάμεις του ανθρωπισμού, τότε θα το επιτύχουν εκείνες του κανιβαλικού λαϊκισμού. 