



# Κόκκινα από πάτρα ★ μαντηλία

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ

ενάντια στην κρατική διαχείριση της covid-19 και την προπαγάνδα των δημαγωγών

#7 25/12/2020





# EDITORIAL

## Σηκώνουμε τα κόκκινα μαντήλια!

**Λένε ότι το πρώτο θύμα κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από έναν "πόλεμο κατά ενός αόρατου εχθρού";**

Ανασηκώσαμε λοιπόν τα κόκκινα μαντήλια σαν δήλωση και κάλεσμα σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη από την εργατική πλευρά της ιστορίας και απέναντι στα όσα μας συμβαίνουν. Προσπαθούμε να κατανοούμε τι και γιατί γίνεται και πώς θα το αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο για το καλό μας δεν είναι. Ερευνούμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε συλλογικά και πράττουμε.

Για περισσότερα επισκεφτείτε το <https://www.redscarves.net>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[kokkinamantiliapatra@gmail.com](mailto:kokkinamantiliapatra@gmail.com)

# ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ



Πριν δύο χρόνια, το όχι τόσο μακρινό 2018, σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, έλαβε χώρα συζήτηση σε ειδησεογραφικό πάνελ ανάμεσα σε δημοσιογράφους και τον δεξιό Σούρλα. Παρακολουθώντας την εκπομπή κανείς, μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα: χέζουν οι αρκούδες στο δάσος; Ναι, χέζουν! Ο κος Σούρλας σε έναν παροξυσμό 'διαφάνειας' (το κάνουν και οι δεξιοί κι αυτό) λέει ότι είναι πολύ μεγάλη η σχέση των φαρμακοβιομηχανιών με πολιτικούς και γιατρούς! Μάλιστα αφηγείται μεταξύ άλλων ότι γνωστή εταιρεία τον προσέγγισε προσφέροντάς του 500.000.000 δραχμές(!) για την προώθηση εμβολίου νέας τεχνολογίας ενάντια στην ηπατίτιδα β. Ναι, είπαμε, χέζουν οι αρκούδες στο δάσος. Αυτά που ζούμε δεν ξεφύτρωσαν σε μια μέρα! Γίνονται χρόνια. Είναι γνωστή η σχέση κράτους και φαρμακοβιομηχανιών, είναι γνωστό πως έτσι πουλιούνται και προωθούνται φάρμακα και εμβόλια πολλές φορές. Κι αυτά δεν τα λέμε εμείς, αλλά ο στα σίγουρα όχι αιρετικός караδεξιός Σούρλας που έχει επιτέλεσει πολλά χρόνια υψηλά ιστάμενος στην πολιτική και σε διάφορα αξιώματα. Ερώτηση: θα προέβαλε κάτι τέτοιο η tv στις μέρες μας; θα έπεφταν ή δεν θα έπεφταν κεφάλια; Πριν κάποια χρόνια μπορεί στην tv να έβλεπες συζήτηση για τις ειδήσεις - 'βόμβες' σχετικά με τα φράγκα και τα εμβόλια, ενώ τώρα καταντάει 'βόμβα', 'συνωμοσιολογία' κι 'έγκλημα' το να αμφισβητείς την κρατική αφήγηση και τον τρόπο που παράγονται τα κάτσανεμβόλια. Στους καιρούς που ζούμε θέλει γερά νεύρα, υπομονή και ψάξιμο, για να φανεί επιτέλους η κρατική αυθαιρεσία και το έγκλημα του οργανωμένου εγκλεισμού μας!

# ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ένα μεγάλο κομμάτι της δυτικής αττικής μπήκε σε καθεστώς lock down με αυξημένα απαγορευτικά μέτρα. Και για να πούμε την αλήθεια εκεί και για όσο κρατήσει αυτή η συνθήκη, επιτρέπεται να βγαίνεις μόνο... για δουλειά. Για εμάς, έχει αξία να κάνουμε λόγο μεταξύ άλλων και στα τοπικά lock down μιας και ένα χαρακτηριστικό της περιβόητης 'ατομικής ευθύνης' και της ατομικής ζωής είναι να σε κάνει να σκέφτεσαι μόνο το τι συμβαίνει σε εσένα, στην πόλη σου και να ασχολείσαι μόνο με τις όποιες ατομικές διαφυγές σου από αυτή την νέα καθημερινότητα - κανονικότητα (κάτι το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ). Από την αρχή του πρώτου lock down, το κράτος επιλεκτικά και βάσει συμφερόντων στην εφαρμογή της πολιτικής του, κλείνει με το 'έτσι θέλω' κόσμο στα σπίτια του στοχοποιώντας συγκεκριμένες περιοχές. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι αυθαίρετο και στηρίζεται σε κρουσματομέτρα και 'εμπεριστατωμένες' απόψεις 'ειδικών' (που και τα δύο αυτά επανειλημμένα πολλές φορές έχουν αποδειχθεί ως αναξιόπιστα όσον αφορά την εγκυρότητά τους ή η δουλειά είναι στημένη). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της νέας σμύρνης στη λάρισσα όπου εντός μιας ολόκληρης πόλης το κράτος, οι μπάτσοι και οι κρατικοί 'ειδικοί' απομόνωσαν μια ολόκληρη γειτονιά με ρατσιστικότατο τρόπο στο τέλος του πρώτου lock down, με αφορμή την 'προστασία της υγείας', ενώ δεν υπήρχαν κρούσματα ή ήταν ελάχιστα. Έτσι και τώρα, αποφάσισαν να κλείσουν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ μέσα στα σπίτια τους τόσο κόσμο στερώνοντας τους το οποιοδήποτε δικαίωμα.

Εντωμεταξύ, η γνώμη μας είναι πως η στοχοποίηση της δυτικής αττικής γίνεται μεταξύ άλλων, γιατί θεωρείται 'υποβαθμισμένη' περιοχή εξαιτίας του κόσμου που ζει εκεί (εργατική τάξη, τσιγγάνοι, μετανάστες). Την πληρώνουν οι κάτοικοι, ενώ η διαδικασία της μισθωτής σκλαβιάς συνεχίζεται αδιάκοπα. Να συμπληρώσουμε ότι σε αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό της δυτικής αττικής συμμετέχουν πέρα από μπάτσοι και κλιμάκια του ΕΟΔΥ ΚΑΙ οι караβανάδες των ενόπλων δυνάμεων! (ώστε να συνηθίζουμε την παρουσία του). Η σκληρότερη μορφή lock down όπως και σε περιοχές σαν την δυτική αττική έρχεται να δείξει για μια ακόμη φορά ότι το κράτος όποτε θέλει και για όποιο λόγο θέλει κλείνει κόσμο στο σπίτι του και διαλύει την κοινωνική επαφή και λειτουργία. Ας το έχουμε υπόψη μας: δεν έρχονται μόνο για κάποιους, έρχονται για όλους. Έτσι έπραξε το κράτος τόσο καιρό και με τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα αναγκάζοντας τόσο κόσμο να επιτηρείται βίαια, να μπουκάρουν μπάτσοι σε σπίτια και να προωθούν μόνο το φόβο κι έτσι θα συνεχίσει. Είναι στο χέρι μας να μην σιωπάινουμε για το έγκλημα του lock down και να μιλάμε για την κρατική αυθαιρεσία του εγκλεισμού μας!

(και μιας και μιλάμε για lock down, κάποιιο δημοσιογραφίσκοι και οι υποστηρικτές τους μιλάνε για τρίτο lock down: μα τι εννοείτε κύριοι; Lock down ζούμε! Ή μήπως στην αισχρότητά σας κατηγορείτε τον κόσμο που προσπαθεί να βγει ότι είναι απρόσεχτος (άρα υποτίθεται 'καταργείται' - εδώ γελάμε - το lock down) και δικαιολογείτε ότι το κρατικό αντικοινωνικό έγκλημα του εγκλεισμού θα συνεχίσει!)

**ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ,  
ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΑΧΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ**



**“...ούτε ακόμη κι οι νεκροί δε θα ‘ναι ασφαλείς από τον εχθρό, εάν αυτός νικήσει. Και ο εχθρός αυτός δεν έχει πάψει να νικά...”**

Στις 15 δεκέμβρη κυκλοφόρησε από τη συλλογικότητά μας μια αφίσα με κεντρικό σύνθημα το παραπάνω απόσπασμα του Walter Benjamin. Η αφίσα έθετε το ζήτημα των ταφών των νεκρών που αποδόθηκαν στην covid-19 και εναντιωνόταν στις κρατικές διαταγές που απαγορεύουν στους οικείους του νεκρού να τον αποχαιρετήσουν για μια τελευταία φορά, τυλίγοντας μάλιστα το νεκρό και το ίδιο το φέρετρο με νάιλον. Μεταχειρίζονται δηλαδή το νεκρό σα ραδιενεργό κατάλοιπο και **στερούν από τους οικείους του το δικαίωμα και την ανάγκη στο πένθος**. Κι όχι μόνο οι άνθρωποι έχουν τον πόνο τους που έχασαν το δικό τους άνθρωπο, αλλά έχουν και τα καθάρματα τους δημοσιογράφους να τους επιτίθενται και να τους βρίζουν επειδή, λέει, πήγαν στην κηδεία\*. Όλα αυτά γίνονται για λόγους υγείας λένε το κράτος, οι ξεφτίλες οι ειδικοί του και οι δημαγωγοί. Εμείς λέμε ότι **γίνονται για λόγους εξυπηρέτησης της τρομοκρατικής τους προπαγάνδας** (παραβλέποντας ακόμα και οδηγία του ΕΟΔΥ αλλά και του ίδιου του Π.Ο.Υ. που ήδη από τον απρίλη σημείωναν ότι όλη η παραπάνω διαχείριση που επιβάλλει το ελληνικό κράτος δε χρειάζεται).

Τρεις μέρες μετά στην εκπομπή “Αντιθέσεις” (με θέμα “δημοκρατία και πανδημία”), καταλάβαμε ότι και λίγα γράφαμε στην αφίσα για το όλο ξεφτιλισμένο σύμπλεγμα κράτους-ειδικών-δημαγωγών. Τι μάθαμε περαιτέρω; Ότι το ελληνικό κράτος παραβλέπει ακόμα και τις σχετικές οδηγίες τόσο του αμερικάνικου όσο και του ευρωπαϊκού κέντρου πρόληψης και ελέγχων νόσου (που κατά τ’ άλλα επικαλείται συνέχεια), που πάνω κάτω λένε ότι τα συγγενικά πρόσωπα μπορούν όχι μόνο να παρευρίσκονται στην κηδεία αλλά ακόμα και να πραγματοποιηθεί έκθεση της σορού του νεκρού, να συμμετέχουν οι συγγενείς στην προετοιμασία του πτώματος και ακόμα και να μπορούν να αγγίξουν το νεκρό (τηρώντας κάποια βασικά απαραίτητα μέτρα προστασίας). Μάλιστα διάφοροι συνταγματολόγοι που τοποθετήθηκαν επ’ αυτού άφησαν ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο εγέρσεων αγωγών αποζημίωσης από συγγενείς αποθανόντων που χρεώθηκαν στην covid-19 και τους στερήθηκε η δυνατότητα και το δικαίωμα να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον ανθρώπό τους.

Στην εκπομπή τονίστηκε ότι αυτές οι απαγορεύσεις αν εφαρμόζονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται από ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. Δε λέμε, έχει τη σημασία του να αναδεικνύεται ότι οι εξουσίες όλο και περισσότερο κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, και κατά παράβαση ακόμα και των δικών τους οδηγιών. Αλλά ακόμα και τον όποιον “τεκμηριωμένο” επιστημονικό μανδύα κι αν φοράνε οι εξουσίες, όταν αυτό γίνεται για να δικαιολογεί τη στέρηση της ελευθερίας μας και των στοιχειωδών μας δικαιωμάτων, όταν αυτό γίνεται για να διευκολύνει τον κρατικό ολοκληρωτισμό, να είναι σίγουροι ότι θα εισπράττουν την αμφισβήτησή μας. Διαφορετικά θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

\*Ένα από τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που λέγεται Καμπουράκης, με όλο το θράσος που του εξασφαλίζει η εξουσία που του έχει δοθεί από το κράτος και τους φίλους της καραντίνας, τόλμησε να πει για τους οικείους κάποιου νεκρού που πήγαν σε μια κηδεία στην κοζάνη ότι “ποιος τους είπε ότι ο άνθρωπος που πέθανε ήθελε να καλέσει 30 συγγενείς στην κηδεία του”. Για πολλές φτυσιές ο τύπος.

**“...ούτε ακόμη και οι νεκροί  
δεν θα ‘ναι ασφαλείς από τον εχθρό,  
εάν αυτός νικήσει.  
Και ο εχθρός αυτός δεν έχει πάψει να νικά.”** w.e.

Ότι οι νεκροί δεν αφήνεται ανεκμετάλλετοι από το κράτος και τους πληρωμένους δημωγούς. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν στις μέρες μας και μπάνουν στην κοινή δεξαμενή θανάτων που αποδίδονται σαν covid19, είναι όλη μια τελεωτά κωδικοποιημένη για την προπαγάνδα. Έτσι ώστε να προάγει περαιτέρω ο πληθωγμός και να πιστά για την “αλληλεγγύη” της εξουσίας και των πληρωμένων ειδικών. Αλλά να πιστοποιήσει ολόκληρο σκευοπαράγωγο των κρατικών ειδικών και τα φίλους τους. Τα νεκρά κομμάτια αυτών των συνανθρώπων μας δέονται μια τελεωτά ειδική μεταχείριση (αλλά με διάκριση) καθώς να να πεθαίνουν μόνο τους, μακριά από τους δικούς τους, κυρίως ένα αξιοπρεπές τέλος, και η προβαλλόμενη από τα μέσα. Δεν αξιοπρεπώς την περιτήρησή τους από την προπαγάνδα. Από τα σκουπίδια δεν είναι την ασφάλεια να πληρώσει τα κρέμια για να σε κρατηθεί στην κηδεία covid19, τα σκουπίδια σε σου σπινει που καθώς χαρακτηρίζεται και το μεταχειρίζονται μόνο σαν πηγή μόλυνσης, περιόρα και από ραδιενεργό υλικό. Κάπως έτσι “θυμηθικών”, 18 μήνες μετά, τώρα που η προπαγάνδα το έχει ανέλαβε, διάφοροι δήμοι να προπαγάνδα με δάδαξη του 1975 που προ-έβλεπε όσοι πεθαίνουν από λοιμώδη νοσήματα να θάβονται. Επιπλέον από τους υπαλλήλους, σε βαθύτατου τέ-τους και να μένουν εκεί για 18 χρόνια! Και το θυμηθικών όλοι αυτοί έτσι ώστε να προ-ροδοήσουν τα μνήματα με εκδίκες από έδειους τέ-φους που περιμένουν να γερθούν... Και το μνήματα μετά για όποιους δεν το είναι πλάσι εχθρό. Η καραντίνα, η απομόνωση και το σήμα θα συνεχιστεί και μετά θάνατον... Αλλά δεν τους φέρονται αυτό ή ότι δεν αφήνεται στους οικείους να συγγενούν το νεκρό τους για μια τελεωτά φορά, ή πως μέχρι 7 δικαίω σου αφήνεται από το κράτος και τους φίλους του να παρασταθούν στην κηδεία. Αλλά σπινειών με νέπτεν τόσο το νεκρό όσο και το ίδιο το φέρετρό (!) οι παραγγελίες. Γράφει καλύτερα στην κηδεία έλλειψη. Και αναφέρουν πως γίνονται όλο αυτά βάσει οδηγίας του ΕΟΔΥ του ισχύει, η οποία σήμα και αυτή λέγει: “Εάν σήμα δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που μολύνονται από το κει-ρισμό, παρόν σήματα ασθενών που εισήχθησαν από COVID-19, ο διενεργεί κίνησης μελέτες του για SARS-CoV-2 που να σπινειται με τη διακρίση κηδείας θυμηθικών ασθενών που εισήχθησαν από COVID-19 θεωρείται καμπίο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός “Υγείας αναφέρει ότι η κηδεία νεκρού δεν είναι απαραίτητη σήμα νεκρού από COVID-19”. ΕΟΔΥ 218/4/2020

Η ελίτ επιστήμη εξουσία θεωρεί πως έτσι το θεακάριο (και μάλιστα για μια κομψή πιθανότητα) με γενονομικές προφί-ους να σπινειται την εξουσία σου άνητο αλλά και το διαβόητο ανάγει στο πλάνο! Μέχρι ποιο σημείο θα το ανεκμετάλλεσε όλα αυτά αδιαμαρτύρητα; Γιατί από μόνοι τους δε θα σπινειται ελάσση να πουν;

Κόκκινα  
Hellas  
Hαννάλια

kokkinamantiliapatra@gmail.com www.redscarves.net

αφίσα που κολλήθηκε σχετικά με τις ταφές στους δρόμους της πάτρας

## ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χιλιάδες νέοι κάθε μέρα είναι αναγκασμένοι να είναι μπροστά σε μία οθόνη και να παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου και του πανεπιστημίου. Το μαζικό στοίβαγμα (παλιά κριτική για την αρχιτεκτονική του σχολείου που μοιάζει φυλακή) δεν είναι πια στην αίθουσα αλλά στο σπίτι, δίπλα στον κυρίαρχο θεσμό της οικογένειας σε ένα περιβάλλον αυστηρού εγκλεισμού του lock down. Οι όποιες αρνήσεις και αντιστάσεις μοιάζουν δύσκολες για όλα αυτά τα νεανικά μυαλά που όπως όλοι είναι αναγκασμένα να δέχονται την πίεση, τους φόβους και τις προσταγές της εξουσίας. Όπως συμβαίνει και με την τηλεργασία, τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα σε ένα μικρόφωνο και μια κάμερα που κάνει κουμάντο στο δωμάτιό τους.

Τι να πει κανείς όμως για αυτούς (τους νέους) που από την αρχή της κρατικής διαχείρισης της covid19 το κράτος τους κήρυξε ως ορκισμένους εχθρούς κατηγορώντας τους για 'συνωτισμό' και 'μετάδοση' του κοροναϊού. Τι να πει κανείς για τα γυμνάσια και την βιαιότητα του συστήματος στο θέμα της μάσκας στους νέους που πρέπει να μάθουν βάσει λεγόμενων 'την υποχρεωτική και συμβολική αξία της' - δηλαδή την υπακοή στον νόμο. (ευκαιρία να πούμε πως η 'ειδικός' Θεία Γιαμαρέλλου παρέλαβε όπως ο Μωυσής θείες εντολές και μας ενημέρωσε πως 'ο θεός ξέρει μέχρι πότε θα φοράμε μάσκα' - να 'ναι καλά η κοπέλα) Τι να πει κανείς για το ότι το σύστημα με τον πιο αισχρό τρόπο περνάει τα κλούβια ιδανικά του με κάθε τρόπο στηριζόμενο σε έναν εγκλεισμό.

Στην δεδομένη, η εμπειρία του εγκλεισμού είναι η απαγόρευση όλων αυτών των αληθινών στιγμών που ζει κανείς σαν νέος: η παρέα, η περιπέτεια, τα πρώτα τσιγάρα, οι αρνήσεις, οι βόλτες, οι έρωτες, οι μουσικές και χίλια άλλα δύο απελευθερωτικά και σημαντικά πράγματα στην ζωή ενός ανθρώπου. Κι όσοι γελάνε, ας φροντίσουν καλύτερα από τη μία να θυμηθούν τα δικά τους εφηβικά χρόνια κι από την άλλη να δουν πιο προσεκτικά τα ποσοστά κατάθλιψης και χιλιάδων άλλων ψυχολογικών προβλημάτων στις νέες ηλικίες, που ενώ η ζωή τους καλεί να βγουν έξω, το κράτος τους πηγαίνει βόλτα κάθε τρεις και λιγάκι από τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο (κι αν έχουν τα φράγκα για κάτι τέτοιο).

Το lock down όπως επίσης η ανάπτυξη των κρατικών θεσμών (όπως κι αυτού της εκπαίδευσης) εντός του είναι η διδασκαλία στην υπακοή, στον ατομισμό, στο να μην μιλάς, στο να μην διεκδικείς τίποτα παραπάνω πέρα από μία μίζερη επιβίωση (αυτή είναι η εκπαιδευτική ύλη!!). Ο σκοπός του κράτους είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση όσον αφορά τους νέους, κι ας υποκρίνεται μέσα στο ψέμα ότι όλα αυτά είναι για το 'καλό' τους. Οι σκέψεις μας πάντα θα είναι σε όλα αυτά τα απείθαρχα μυαλά, στις αγριεμένες εφηβείες που αργά ή γρήγορα θα ξανααντιπαραταχθούν με τις προσταγές της εξουσίας. Κι όπως λέγαν κι οι 'Ανυπάκουοι

Μαθητές'... **'κάποτε καίγανε βιβλία, τώρα καίνε τα μυαλά'....**





# MERRY LOCK DOWN AND HAPPY NEW FEARS...

— (από το merry crisis and a happy new fear της εξέγερσης του '08) —

Ένα πράγμα στο οποίο ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής είχε επενδύσει προ lock down είναι η ατομική ζωή. Κι όπως επανειλημμένα έχουμε ξαναπεί αυτός ο τρόπος ζωής και σκέψης δεν μπορεί παρά μόνο να εχθρεύεται την συλλογική ζωή και σκέψη αντίστοιχα. Με αποτέλεσμα ο καθένας να κοιτάει τη ζωή του, την πάρτη του, τον κώλο του... να κάνει κοινώς αυτό που εύστοχα έχει διατυπωθεί ως 'μία ζωή του κώλου'. Η συνθήκη του lock down με τη σειρά της δεν μπορεί παρά μόνο να δίνει παραπάνω χώρο στην ατομική ζωή, γιατί στην ουσία ζούμε σαν άτομα κι όχι σαν κοινωνικές ομάδες. Αν όμως είμαστε δέκα φορές οργισμένοι με το lock down ως καταστροφικό για την ίδια την κοινωνία και τον συλλογικό τρόπο ζωής, οφείλουμε να είμαστε άλλες δέκα θυμωμένοι με το έγκλημα της διαπαιδαγώγησης στην μοναξιά και τον ατομισμό εν καιρώ "ειρήνης" (προ lock down). Τότε που πολλά μπορεί να φάνταζαν 'ωραία', τότε που η δομή της καπιταλιστικής και καριερίστικης ζωής παραχωρούσε την άνεση στο να επιλέγουμε να είμαστε μόνοι και να κοιτάμε μόνο την εξύψωση των ιδιωτικών συμφερόντων μας.

Όμως όπως ο καθένας θα έχει διαπιστώσει πια, τα 'κοιτάω την πάρτη μου' και τα 'εγώ θα τη βγάλω καθαρή' δεν λειτουργούν για κανέναν. Αυτός ο εχθρός, το κράτος, ξέρει να μας ξεζουμίζει ξεκινώντας από το μυαλό και τη γλώσσα που μιλάμε. Το γεγονός ότι μείναμε μόνοι κλεισμένοι στα σπίτια μας έρχεται ως αποτέλεσμα και αποδεικνύει τα παραπάνω. Μόνο μια ατομική ζωή που δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται εκεί έξω, που δεν ενδιαφέρεται για να βρεθούν όσοι καταπιέζονται και να πολεμήσουν τους εκμεταλλευτές τους, μπορεί να κάνει εύκολη τη δουλειά του κράτους όσον αφορά το μαζικό μάντρωμά μας.

Μια ακόμη γλώσσα του κράτους είναι ο φόβος, επίσης. Τα περισσότερα (για να μην πούμε όλα) από αυτά που ζούμε είναι μια διαφήμιση του φόβου (στην υγεία, στο μέλλον, στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην ανάγκη να ονειρεύεσαι). Κι αυτός ο φόβος υπάρχει γιατί όντως ζούμε ως μόνοι. Κι όταν το Εγώ του καθενός είναι τεράστιο, τόσο πιο μεγαλοπρεπώς τσακίζεται, με αποτέλεσμα η κρατική συνταγή (κι όχι η συλλογική αντιμετώπιση) να φαντάζει μονόδρομος για τον καθένα. Πάνω στον ατομισμό και στους φόβους που προκαλεί η απουσία της συλλογικής ζωής, θα πατήσει η διαφήμιση και η εφαρμογή της 'σωτηρίας' είτε αυτή λέγεται κι άλλα μέτρα είτε λέγεται κάτισανεμβόλιο.

Πριν καν μιλήσουμε λοιπόν για το οτιδήποτε σχετικά με τον βίαιο, ψυχοφθόρο και εγκληματικό εγκλεισμό του lock down, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι ατομισμοί είναι εχθροί. Γιατί μόνο μέσω αυτών (και της έλλειψης συλλογικής προσπάθειας) θα μπορούσαμε ποτέ να καταντήσουμε φοβισμένοι και κλειδωμένοι όχι μόνο μέσα στα σπίτια μας αλλά και ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ μέσα μας. Κατά τη γνώμη μας, δεν έχουμε την άνεση πια να μην μιλάμε και να κλεινόμαστε στις ιδιωτικές μας πρόσκαιρες λύσεις. Γιατί έτσι δίνεται χώρος στους φόβους και τους ατομισμούς.

Γιατί... οι φόβοι και οι ατομισμοί είναι αυτοί που φυλούν τις κρατικές διαταγές... Ας τους τσακίσουμε με το να σκεφτόμαστε και να ζούμε συλλογικά!

πρόστιμα, απαγορεύσεις, μάσκες, αντισηπτικά, 'ακούμε τους ειδικούς', τρομοεκστρατεία από πληρωμένους δημαγωγούς ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, 'σωτήριες' φαρμακευτικές και τώρα...

## ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ

...για ένα πακέτο τσιγάρα! Αυτή είναι και η βαθιά ουσία της εν ψυχρώ δολοφονίας του 25χρονου στα Τίρανα. Όποιος δεν υπακούει αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπος με την κρατική και αστυνομική αυθαιρεσία εν καιρώ lock down. Σε συνέχεια από κείμενο σε προηγούμενο τεύχος μας θα θέλαμε να μιλήσουμε για την ολοένα και παραπάνω ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής. Όλο και πιο πολύ οι μπάτσοι κάνουν κουμάντο στις πόλεις που ζούμε έχοντας από πίσω τα φράγκα και την στήριξη του κρατικού μηχανισμού. Συνέχεια δημιουργούνται καινούργιες ομάδες καταστολής με καινούργιο εξοπλισμό. Ο στρατός κατοχής των πόλεων ενισχύεται την ίδια ώρα που βλέπουμε τους μισθούς μας να πέφτουν. Η υποτίμησή μας και η επίβλεψη μας από δαύτους έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Και σε όλα αυτά θα θέλαμε να ρωτήσουμε: Μήπως φταίει μεταξύ άλλων το διαχρονικά αντιδραστικό αίτημα των υπηκόων για τάξη - ασφάλεια - ησυχία; Μήπως φταίει η διαρκής ανασφάλεια και το κοινωνικό αλληλοφάγωμα που έδωσε χώρο στα ιδανικά της φύλαξης και της ασφάλειας; Μήπως φταίει που τόσα χρόνια ακούμε και βλέπουμε για την εγκληματική δράση των μπάτσων και δεν μιλάμε; Προς όλους αυτούς που γουστάρουν τις καραντίνες, την κανονικότητα και την διατήρηση της 'ησυχίας και της ειρήνης' στις πόλεις αυτές, η δολοφονία στα Τίρανα όπως και τα τόσα άλλα εγκλήματα των μπάτσων είναι προϊόντα του αιτήματος για κι άλλη ασφάλεια και lock down. Ας μην απορούν. Για όσους υποκρίνονται πως δεν ξέρουν, όταν ακούν πια από το κράτος για 'υγεία' και έχει μέσα σφαίρες, ας ξέρουν πως...

## ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟ!

### Η ΠΑΠΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Υγεία έτους 2020, διοργανώνει online ημερίδα με τίτλο «**Τρίτη Ηλικία και φυσική δραστηριότητα στην πόλη**» την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.



Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος δήλωσε: "Η τρίτη ηλικία είναι μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υγείας και επομένως διαφορετικές ανάγκες. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων στο σύγχρονο κόσμο είναι σημαντική, καθώς ο ηλικιακός μέσος όρος του πλανήτη μας διαρκώς αυξάνεται. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα προγράμματα περίθαλψης των ηλικιωμένων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ο ρόλος της άσκησης είναι καταλυτικός στην πορεία της υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας. Η άσκηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη στη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων". Έχετε απαγορεύσει την κυκλοφορία, τρομοκρατείτε τους ηλικιωμένους, έχετε επιβάλλει λοκντάουν και μιλάτε για τη φυσική δραστηριότητα στην πόλη? Πέρα από το ότι η παραπάνω εκδήλωση είναι πέρα για πέρα ηλίθια με την τρομοεκστρατεία του κράτους να έχει επιβληθεί, ο Μπονάνος και κάτι όμοιοί του παριστάνουν και τους συμπονετικούς. Παίζουν με τα νεύρα μας, παίζουν με τις ζωές μας!