

Γιατί φοράς κλουβί;

τεύχος 70ο
11 Δεκέμβρη 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ

έναντια στην υποτίτηση της εργασίας, της ζωής και της νοημοσύνης μας

Κάπου υπάρχει η κόλαση και το όνομά της είναι νοσοκομείο Αγ. Παύλου των φυλακών Κορυδαλλού.

Όχι ότι όλες οι φυλακές δεν είναι κολαστήρια, αλλά οι συνθήκες στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού θυμίζουν τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Ασθενείς στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο σε δωμάτια-τουαλέτες, ασθενείς που μπαίνουν με κάποια πάθηση και βγαίνουν με χρόνιες ασθένειες που τις κολλάνε εκεί, οροθετικοί χωρίς φάρμακα με ήδη εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μαζί με φυματικούς, καρκινοπαθείς που αφήνονται να ψοφήσουν. **Κάπως έτσι από τις 22/11 οι ασθενείς κρατούμενοι έχουν ξεκινήσει αποχή από την (ούτως ή άλλως ελλιπέστατη) φαρμακευτική αγωγή και από τις 7/12 ξεκίνησαν και απεργία πείνας μην έχοντας να χάσουν και τίποτα πια και ζητώντας τα ελάχιστα, δηλαδή ανθρώπινη μεταχείριση και νοσηλεία.** Το ίδιο είχαν κάνει και το φλεβάρη του 2014 αλλά και τότε πήραν κάποιες υποσχέσεις και μετά τους έγραψαν όλοι στ' αρχίδια τους. Το ίδιο κάνει και η σημερινή φασιστερή κυβέρνηση. Έχουμε γράψει πολλές φορές με αφορμή τη δολοφονική διαχείριση των μεταναστών από το ελληνικό κράτος ότι **ο σύγχρονος φασισμός μπορεί να μη φέρει πλέον βθάστικες και θαλάσσιες αερών αλλά η λογική του είναι η ίδια με τότε αφού υποστηρίζει όσο πιο έμπρακτα μπορεί ότι οι ζωές κάποιων ανθρώπων είναι κατώτερες από κάποιων άλλων και ανάξια να βιωθούν.** Απλά τώρα οι εκάστοτε κυβερνώντες τηρούν και κάποια προσχήματα αφού το μόνο που τους νοιάζει είναι μη γίνουν διεθνώς ρεζίλι (βλέπεις, ανήκουμε στην "πολιτισμένη" δύση) οπότε θα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα απ' όλους να κάνουν. Θα φρεσκάρουν λίγο το κώρο ("ένα βάψιμο κι ένα καθάρισμα" που είπε κι ο χατζηκολόμος στον παρασκευόπουλο), θα πάνε κανά γιάτρο παραπάνω για τα μάτια του κόσμου και όλα καλά. Άρα τι; Άρα κάνουν ό,τι θέλουν; Όχι ακριβώς. **Κάνουν όσα και μέχρι όσο τους αφήνουμε εμείς σαν καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας να κάνουν.** Όταν το 1989 κάποιοι νεαροί γιατροί πήγαν στη Λέρο κι έκαναν γνωστό το αίσχος του ψυχιατρικού κότεργου που υπήρχε εκεί και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των εκεί ψυχικά πασχόντων (μέχρι που πήρε κι η βρετανική εφημερίδα Observer κανοντάς το γνωστό σε όλη την ευρώπη), πέρα από τη θεσμική διεθνή κατακραυγή, προκάλεσαν και αντιδράσεις μες στην κοινωνία με αποτέλεσμα λίγα χρόνια αργότερα να κλείσει το κολαστήριο και να βελτιωθούν οι συνθήκες. Δεν ξέρουμε αν τότε οι από κάτω της κοινωνίας ήταν λιγότερο κυνικοί και αδιάφοροι, αλλά το μόνο σίγουρο (όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται) είναι αυτό που είχε γράψει ο ποιητής: *"κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί"*.

Υγ1: Στην Ελλάδα υπάρχει θανατική ποινή. Μπορεί να μην υπάρχουν ηλεκτρικές καρέκλες αλλά τι ακριβώς είναι να αφήνεις έναν καρκινοπαθή, έναν οροθετικό ή ένα φυματικό να ψοφάει μέσα στο κολαστήριο του κορυδαλλού;

Υγ2: Ενώ κολλάγαμε μια αφίσα αλληλεγγύης στους κρατούμενους, μια γυναίκα εργαζόμενη πάνω από 20 χρόνια σε νοσοκομείο της πάτρας μου είπε ότι και στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι μαύρα χάλια (ειδικά τον τελευταίο χρόνο) κόναντάς μας σαφές αυτό που ήδη ξέραμε, ότι οι ζωές που θεωρούνται ανάξια να βιωθούν γίνονται όλο και περισσότερες. Δεν πειράζει, δεν έχουμε φάρμακα και γιατρούς αλλά τουλάχιστον έχουμε μπάτσους.

Η Sanae Taleb είναι μετανάστρια από το μαρόκο και βρίσκεται φυλακισμένη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ελληνικού εδώ και θμισή μήνες επειδή δεν έχει χαρτιά. Βάσει των εξαγγελιών της κυβέρνησης συριζα/ανελ θα έπρεπε να βγει στους 6 μήνες, αλλά της δώσανε και μια τριμηνή παράταση. Γιατί έτσι γουστάρουν. Η Taleb προχώρησε σε αποχή συσστίου το νοέμβρη για κανά δυο βδομάδες ζητώντας την αποφυλάκισή της. Σήμερα είναι ακόμη μέσα και με ένα δικαστήριο στην πλάτη της με βασική κατηγορία αυτή της απειθείας γιατί δε συναίνεσε στην απέλασή της! Δεν είναι η μόνη φυλακισμένη μετανάστρια. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν εκκείσαν ποτέ. Ίσα ίσα κάποια αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε hot spots και θα ανοίξουν και καινούρια. Και αυτό το ξέρουν όλοι άσχετα αν αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Πρώτοι απ' όλους το ξέρουν τα ρατσιστικά καθίκια που ωρύνονται γιατί οι μετανάστες, λέει, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ζητώντας την αυστηρότερη (πόσο πια;) διαχείρισή τους. Το ξέρουν όμως και τα στελέχη του συριζα (νυν και πρώην) που πριν κάτι μήνες έλεγαν ότι θα κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά ποιος έχασε την αξιοπρέπεία του για να τη βρουν τα κομματικά καθάρματα (νυν και πρώην); Όπως και να 'χει ο αγώνας ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης συνεχίζεται και τα κάθε είδους συριζοειδή (νυν και πρώην) καλά θα κάνουν να μείνουν μακριά από αυτόν γιατί δεν προσφέρει για τις κομματικές τους σκοπιμότητες.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ SANAЕ TALEB

ΥΓ: Ξεσηκώθηκαν, λέει, οι 4 δήμαρχοι της νότιας αθήνας επειδή θα μεταφερθούν εκεί κάποιοι μετανάστες. Όχι από αντιρατσιστική ευαισθησία φυσικά αλλά επειδή, λέει, θα απειληθεί η ασφάλεια και η υγιεινή τους. Των ντόπιων κατοίκων φυσικά οι οποίοι αν πράγματι εκτροχωπούνται από τέτοιους τύπους θα πρέπει να ντρέπονται ως άνθρωποι. Κάτι τελευταίο. Κάποιοι ρατσιστές της περιοχής είπα στο ραδιόφωνο για τα παιδιά τους που θα κινδυνεύουν αν έρθουν μετανάστες. Μαλάκες ρατσιστές γονείς, ο μόνος από τον οποίο κινδυνεύουν τα παιδιά σας, είστε εσείς.

Αφήνουμε στη μπάντα ότι η τελευταία πολύνεκρη επίθεση στο παρίσι που αποδόθηκε σε ισλαμιστές τρομοκράτες, παραίταν βολική για το γαλλικό κράτος και τα συμφέροντά του. Τόσο στο εξωτερικό με την ακόμη μεγαλύτερη και "δικαιολογημένη" πλέον εμπλοκή του στο σφαγείο της συρίας (όπου θα μπορούσαμε χωρίς υπερβολές να πούμε ότι εκτυλίσσεται ένας μίνι παγκόσμιος πόλεμος με πολλούς παίκτες-κράτη). Όσο και στο εσωτερικό με την ακόμη μεγαλύτερη καταπίεση και έλεγχο των εκεί μουσουλμανικών πληθυσμών στα προάστια (που έχουν και την κακή συνήθεια να εξεγείρονται ενάντια στις χάλια συνθήκες διαβίωσης που τους επιβάλλει το γαλλικό κράτος, όπως το νοέμβρη του 2005) και το κατέβασμα ακόμα περισσότερου στρατού στους δρόμους του παρισιού. Συνεχίζοντας σταθερά στην εδώ και μια 15ετία τάση των δυτικών κρατών (και του γαλλικού) να εξελίσσονται όλο και πιο πολύ σε κράτη έκτακτης ανάγκης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, και φυσικά για τους όποιους κοινωνικούς κι εργατικούς αγώνες. Επίσης κανένα ευρωπαϊκό κράτος δε χάνει την ευκαιρία να ασκήσει ακόμη πιο εξοντωτικά την ήδη δολοφονική

μεταναστευτική του πολιτική (αφού μες στις καραβιές μεταναστών μπορεί να κρύβονται τρομοκράτες υποστηρίζει η μέση ρατσιστική βλακεία και μισανθρωπιά). Και μάλιστα όλα αυτά παίρνοντας ένα τεράστιο ok από τις κοινωνίες τους με τη σιχαμένη και δολοφονική εθνική ενότητα να κτυπάει κόκκινο. Σε σημείο να σκεφτόμαστε ότι ακόμη κι αν δεν είχε γίνει μια τέτοια επίθεση το γαλλικό κράτος θα έπρεπε να την εφεύρει. Έτσι κι αλλιώς σε αντίθεση με το τι πιστεύει ο κάθε αποκαυλωμένος υπήκοος που εμπιστεύεται το κράτος του, τα κράτη ούτε έχουν διατάσει ποτέ ιστορικά (ούτε τώρα θα κλώσουν) να σκοτώσουν και δικούς τους υπηκόους αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Κι ο νούν νοείται.

Κάτι τελευταίο. Πολλοί δυτικοθερμένοι υπήκοοι θα βιαστούν να δικαιολογήσουν τις πανουκλιασμένες ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές τους αντιδράσεις και αντιλήψεις (που υπήρχαν από πριν) κωσάροντάς μας τους νεκρούς στο παρίσι. Γιατί βλέπεις, οι δυτικοί "πολιτισμένοι" έχουν το δικαίωμα και το ασκούν, κάθε φορά που χάσουν κάποιον που θεωρούν δικό τους, να δίνουν πλήρη άδεια στο στρατό και την αστυνομία τους να εκδικηθεί καταστρέφοντας ακόμα πιο έντονα τις ζωές των Άλλων, των μεταναστών, των "απολίτιστων", όσων αυτοί θεωρούν υπαίτιους. Οι πρωτοκοσμικοί πενθούν σκorporώντας θάνατο. Αν οι "απολίτιστοι" (μουσουλμάνοι ειδικά) ασκούσαν το ένα εκατοστό από το παραπάνω δικαίωμα (για τους νεκρούς στα σύνορα, τις θάλασσες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) δε θα είχε μείνει αγιαντρέας στην "πολιτισμένη" ευρώπη.

Ρημάξατε τις ζωές μας, θα ρημάξουμε τα πάντα

Και σα να μη μας φτάνουν οι μπάτσοι που κατεβάζουν τις στρατίες τους στους δρόμους, κάθε δεκέμβρης θα έχουμε και τους μαλάκες τους κοινωνιολόγους να ψάχνουν να βρουν τις αιτίες που οδήγησαν τους νεολαίους (ανάμεσα σε άλλους) να εξεγερθούν το δεκέμβρη του 2008 και γιατί, λέει, υπάρχουν νεολαίοι που σε κάθε επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου ψάχνουν να βρουν τρόπους να επιτεθούν (λεκτικά, υλικά, όπως) στη φιγούρα του μπάτσου-δοιοφόνου. Έτσι διάφοροι δημοσιολόγοι κτε βοηθούν το έργο των μπάτσων προσαβάνοντας να μας πείσουν ότι η βία είναι κακή (η δικιά μας, των εξεγερμένων, και όχι του κράτους προφανώς) κι ότι πρέπει να "αγωνιζόμαστε" μέσω των θεσμών κλπ. Κλπ. Παπαριές δηλαδή. Μακριά από μας κάθε εκτός τόπου και χρόνου άποψη που θα ήθελε μια εξέγερση να επαναλαμβάνεται, και μάλιστα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά το ότι υπάρχουν νεολαίοι που δεν ξεχνάνε τη δολοφονία του Αλέξη και το τι ακολούθησε μετά, είναι σίγουρα καλό σημάδι για μας και λόγος -έστω ελάχιστης- ανησυχίας για το κράτος. Πόσο μάλλον που οι αιτίες για να εξεγερθεί σήμερα ένας νεολαίος ενάντια στις συνθήκες ζωής που βιώνει, είναι πολύ περισσότερες από τότε.

Για όποιον έχει λίγο μυαλό καταλαβαίνει ότι η υπόθεση των 5 αγωνιστών φοιτητών που απειλούνται με έκδοση στην ιταλία (βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης) μάζει από παντού. Γιατί διώκονται; Εθεάθησαν, λέει, να συμμετέχουν σε συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης του 2015 στο μιλάνο ενάντια στη διεθνή έκθεση Expro. Αυτό για το οποίο όμως ουσιαστικά διώκονται οι 5 (και άλλοι 5 ιταλοί αγωνιστές) είναι η συμμετοχή τους στη διαδήλωση ενάντια σε μια διεθνή καπιταλιστική γιορτή κάποιων παρασίτων (βιομηχανοαφεντικών και μαφιόζων) που λυμαινούνται τον πλανήτη και τις ζωές μας. Οπότε μέχρι να αποφασίσει το ελληνικό κφετείο αν θα τους εκδώσει ή όχι είναι καθίκον κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου να στριζέει κάθε εκδήλωση αλληλεγγύης σε αυτούς. Και μια παρατηρησούλα με αφορμή κουβέντες που είχαμε περί της "αθωότητάς" τους ή ότι όταν μοιράζαμε προκηρύξεις. Το ότι δεν πρόκειται να αφίσουμε το κράτος να σέρνει αγωνιστές στα δικαστήρια και τις φυλακές διώκοντάς τους αυθαίρετα και με το έτσι θέλω, δε σημαίνει ότι δε θα ήμασταν μαζί τους αν οι δικαιόμενοι για την εναντίωσή τους στο Expro τα είχαν κάνει εκεί όλα λαμπόγυαλο και είχαν επιτεθεί στους μπάτσους-προστάτες των αφεντικών. Αν οι "αθώοι" αξίζουν μια φορά την αλληλεγγύη μας, οι "ένοχοι" την αξίζουν δέκα.

Όπως και να 'χει, αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπλοκάρουμε την έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών και για να παύσουν όλες οι διώξεις για τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις εναντίον του Expro.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

Αμβρόσιε ψόφα τραγόπαπα. Ψόφα κι εσύ, και οι πιστοί σου που γεμίζουν τα κωλομάγαζά σου (ναι ρε, σιχαμένοι, για τις εκκλησίες λέω) και γουστάρουν τις απόψεις σου για τους ομοφυλόφιλους, και όσοι απλά δεν έχουν πρόβλημα με αυτές. Ψοφήστε και όλοι οι ναι-μεν-αλλάδες σκατοκέφαλοι χριστιανοί που θεωρείτε ακραίες τις δηλώσεις αμβρόσιου αλλά πιστεύετε ότι και οι ομοφυλόφιλοι προκαλούν αν τολμήσουν να ασκήσουν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και να εκφραστούν δημόσια κι ελεύθερα. Και μιας και το πιάσαμε, αν θέλουμε να είμαστε όχι επαναστάτες αλλά ελάχιστα αξιοπρεπείς άνθρωποι, δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα μόνο με ακροδεξιά καθίκια τύπου αμβρόσιου, άνθιμου και σεραφείμ πειραιώς. Αλλά ακόμα και με "προοδευτικούς" (οκήμα οξύμωρο πάντα όταν αναφέρεται σε παπάδες) σαν τον αρχιεπίσκοπο ιερώνυμο που όταν ψέλλισε κάτι το υπ. παιδείας πριν δυόμισι μήνες για ευκολότερη απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών (ούτε καν κατάργηση όπως θα έπρεπε), ο boss της ελληνορθόδοξης εκκλησίας τούς είπε να κόψουν τις μαλακίες, όπερ και εγένετο. Στο θέμα ελληνορθόδοξη εκκλησία ευελπιστούμε να επανέλθουμε γιατί ο αγώνας ενάντια στους σφετεριστές της ζωής μας, της εργασίας μας και της νοημοσύνης μας δε μπορεί παρά να είναι και αγώνας ενάντια στην κρατική οργανωμένη θρησκεία (κι εν προκειμένω στη χριστιανική).